

DEN KOLDE VIND THE CHILLY WIND

Keld Jensen

Nr. 18, maj 2020

No. 18, May 2020

Den kolde vind

Jeg føler mig træt efter endnu en hektisk sommer er overstået. Men alle mine sanser er aktive. Mine øjne ser efterårets farver i den sparsomme vegetation. Ofte vandrer mit blik ud til bjergene i den yderste horisont. De tunge massiver står i kontrast til de fjerlette skyer, der passerer forbi.

Min krop mærker den kølige vind. Den virker frisk, men vinden giver også et snert af følelser, der minder mig om, at kulden hurtigt kan favne landskabet og kvæle alt liv. Om nogle uger, måske endog nogle få dage, tager den magten i dette landskab og bringer sne og is med sig.

Vinden spiller også sin egen melodi. Først tror jeg, at her er helt stille. Men så bemærker jeg, at vinden danner lyde, når den passerer de nøgne klipper eller de tørre buske. En fin melodi af et kaos af toner, men alligevel genkendelig som efterårets sagte, kølige vind.

Lige så diskret er duften af de rådnende sortebær og blåbær mellem klipperne. Det er efterhånden vanskeligt at finde føden i dette

ellers så gavmilde landskab. Den kølige efterårvind vil snart bære de sidste dufte bort, og al den gode føde vil blive skjult under sne og is.

Vinden berører min krop. Den virker skarp som en kniv. Jeg skutter mig. Jeg ved, at snart forsvinder den sidste, kolde sol, og mørket falder på. Så trænger kulden ind under selv de mest lune dun på min krop.

Jeg betragter for sidste gang dette dejlige sted, hvor jeg fik mine unger på vingerne. Min mage og mine unger er for længst drægtet bort. Den sidste gang jeg så ungerne, var de alt for kåde i gang med legen i luften. De havde ikke erfaringen om, hvor udfordrende en rejse, de netop havde startet på.

Nu fortæller vinden også mig, at jeg snart må drage afsted mod det land mod vest, hvor der fortsat er varme og mad i de mørkeste vintermåneder. Måske er det min sidste rejse. Eller måske skal jeg igen opleve sommerens sødme i dette vidunderlige landskab?

The chilly wind

I feel tired after another hectic summer. But all my senses are active. My eyes see the colours of autumn in the sparse vegetation. Often the mountains on the outer horizon caught my eyes. These heavy solids contrast with the feathery clouds that pass by.

My body is feeling the chilly wind. It seems fresh, but the wind also gives a feeling, reminding me that the cold quickly can embrace the landscape and stifle all life. In a few weeks, maybe even a few days, the chilly wind will take power in this landscape and bring along snow and ice.

The wind also plays its own tune. First, I think it is quite quiet here. But then I notice that the wind forms sound when it passes the bare rocks or the dry bushes. A fine melody of a chaos of tones, yet recognizable as the soft, chilly wind of the autumn.

Just as discreet is the smell of the rotting blackberries and blueberries between the rocks. It is now difficult to find food in this otherwise generous landscape. The chilly

autumn wind will soon carry away the last smells, and all the good food will be hidden under snow and ice.

The wind is affecting my body. It seems sharp like a knife. I shake myself. I know that soon the last cold sun will disappear, and the darkness will fall. Then the cold penetrates even the warmest down on my body.

For the last time I watch this lovely place. The place, where I got my chicks to start a new life. My mate and my kids have long since left. The last time I saw the kids, they were all too frisky playing in the air. They did not have the experience of how challenging a journey, they just had commenced.

Now the wind also tells me, that soon I must head towards the land to the west, where there still is warmth and food during the darkest months of the winter. Maybe this is my last trip? Or maybe I should again experience the sweetness of summer in this wonderful landscape?



Nær Qaqortoq, Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq, South Greenland, October 2016



Nær Qaqortoq,
Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq,
South Greenland, October 2016



Nær Qaqortoq,
Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq,
South Greenland, October 2016



Nær Qaqortoq,
Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq,
South Greenland, October 2016



Nær Qaqortoq, Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq, South Greenland, October 2016



Nær Qaqortoq,
Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq,
South Greenland, October 2016



Nær Qaqortoq,
Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq,
South Greenland, October 2016



Nær Qaqortoq, Sydgrønland, oktober 2016

Near Qaqortoq, South Greenland, October 2016



Snespurv

Snow bunting

KOLOFON

*Ugens foto: Den kolde vind
Af Keld Jensen*

*PDF Version 1
Oprindeligt publiceret maj 2020*

Alle billeder og tekst © 2020 Keld Jensen

COLOPHON

*Photo of the week: The chilly wind
By Keld Jensen*

*PDF Version 1
Originally Published May 2020*

All images and text © 2020 Keld Jensen