

OVERVÆLDENDE
OVERWHELMING

Keld Jensen

Nr. 52, december 2020

No. 52, December 2020

Overvældende

En augustdag i året 2009 flyver vi fra Grønlands hovedstad til atlantflughavnen Narsarsuaq i Sydgrønland.

Det er en rejse fra omtrent midten af øen Grønland til den sydligste spids af øen. Rejsen foregår i et DATS-7 fly.

Der er ingen faste pladser i DATS-7 flyet. Sætter du dig i flyets venstre side, har du hele vejen udsigt til de dybe fjorde og ude i horisonten mod øst ligger den kolossale grønlandske Indlandsis.

Sætter du dig i højre side får du udsigt til kysten. Her er udmundingen af de mange store fjorde til Davis Strædet. Strædet er farvandet mellem Grønland og den canadiske ø Baffin Island.

Vi sætter os i flyets venstre side. På hele rejsen ser vi udelukkende den uberørte natur. Ingen byer, kun en enkelt grusvej, der giver adgang fra en fjord til et af Grønlands mange

vandkraftværker. Vandkraftværket skaber energi fra smelte vandet, der strømmer ud fra Indlandsisen.

Indlandsisen. Bjerger og dale. Sneklædte bjergtoppe. Gletsjere, der skubber isbjerge, isskoser og ler ud i de azurblå fjorde. Dette enorme område ligger øde hen. Kun få mennesker på sejl- og vandreture eller på jagt færdes dernede.

Den ene øde grønne dal efter den anden med bestande af rensdyr, sneharer og fjeldræve. Fjorde fyldt med torskefisk, ørred, laks og havkat samt sæler. Og så alle de arktiske fuglearter. Fuglene har fået deres unger på vingerne og nu venter på at flyve mod vest eller mod syd.

Det virker alt sammen ubeskriveligt smukt. Overvældende.

Overwhelming

One August day in the year 2009 we fly from Greenland's capital to the Atlantic airport Narsarsuaq in South Greenland.

It is a journey from about the middle of the island of Greenland to the southernmost tip of the island. The journey takes place in a DATS-7 aircraft.

There are no reserved seats in the DATS-7 aircraft. If you sit on the left side of the plane, you have a view to the deep fjords and on the horizon to the east lies the enormous Greenlandic Ice Sheet.

If you place yourself on the right side, you get a view of the coast. Here is the mouth of the many large fjords to The Davis strait. The strait is the waters between Greenland and the Canadian island of Baffin Island.

We choose to sit on the left side of the plane. Throughout the journey we see only the virgin nature. No towns or settlements, only a

single dirt road that provides access from the fjord to one of Greenland's many hydroelectric power plants. The hydroelectric power plant generates energy from the meltwater, which flows out from the Ice Sheet.

The ice sheet. The mountains and the valleys. The snowy mountain peaks. The Glaciers pushing icebergs, ice floes and clay into the azure-coloured fjords. This huge area lie waste. Only few peoples are sailing, hiking or hunting down there.

One desolate green valley after another with stocks of reindeer, snow hares and arctic foxes. The fjords filled with codfish, trout, salmon and catfish as well as seals. And then all bird species of the Arctic. The birds have got their cubs on their wings and now are waiting to fly to the west or to the south.

It all seems indescribably beautiful. Overwhelming.



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009



Vestgrønland, august 2009

West Greenland, August 2009

KOLOFON

*Ugens foto: Overvældende
Af Keld Jensen*

*PDF Version 1
Oprindeligt publiceret december 2020*

Alle billeder og tekst © 2020 Keld Jensen

COLOPHON

*Photo of the week: Overwhelming
By Keld Jensen*

*PDF Version 1
Originally Published December 2020*

All images and text © 2020 Keld Jensen