

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH!

Keld Jensen

Nr. 52, december 2018

No. 52, December 2018

Ingen hastværk!

Vær nu helt ærlig! Hvornår har du sidst opholdt dig længere tid et sted i naturen? Uden hastværk. Uden unødvendig snak. Blot iagttager naturen omkring dig: En hidsig gærdesmutte i et buskads, en rislende bæk, en åben eng med udsigt til alle sider? En hare der lunter forbi uden at ænse dig siddende i græsset?

For de fleste af os er der ikke tid til den slags. Der sendes noget i fjernsynet, som vi skal se. Der er noget, vi skal have købt, inden butikkerne lukker. Børnene skal ledsages til sport. Der skal gøres rent.

Nogle mennesker kan med rette fortælle, at de har mange stunder uden hastværk: Når de sidder i bilen eller toget. Eller når de sidder og venter i venteværelset hos lægen. Nogle kan ikke falde i søvn om aftenen og ligger og tænker om løst og fast i hverdagen.

Men hvornår har du løftet denne ro op på et højere plan på dit eget sted ude i naturen? Under en time på et år? Kun en enkelt gang, eller faktisk slet ikke?

Nu skriver vi snart år 2019. Hvor meget tid vil du afsætte til stunder i naturen, hvor der ingen hastværk eksisterer?

Denne december dag opholder vi os ved en bæk dybt inde i skoven. Skoven er stille omkring os. Træerne har tabt deres løv, så vi har godt udsyn til bækkens snoninger gennem landskabet. Vi nyder den liflige lyd fra den klukkende bæk.

Det er tankevækkende, at jeg i en sådan situation oplever, at hverdagens indhold med arbejde, bolig og økonomi bliver så aldeles ligegyldigt. Lever jeg et ligegyldigt liv?

No rush!

Please, be honest now! When did you last for a long time spend time somewhere in the nature? Without being in a hurry? Without unnecessary talk? Just looking at the nature around you: An eager wren in a shrubbery, the flowing water in a brook, an open meadow with a view to the surroundings? A hare passing by regardless of you sitting in the grass?

For most of us, there is no time for that. Something on the telly you must watch. Something we must have bought before they shut up the shops. The children must be accompanied to sport. The cleaning must be done.

Rightly, some people can argue, that they have many moments without being in a hurry: When they are commuting in the car or train. Or when they are waiting in the waiting room until the doctor calls them in. Some may not fall asleep in the evening and lie and think about all sorts of things in everyday life.

But when did you raise this tranquillity to a higher level in your own place out in the open? Less than an hour this year alone? Only once, or not at all?

soon, a new year will set in. How much time will you devote to moments in the nature, where no haste exists?

This December day we stay by a brook in the heart of the forest. Around us the forest is quiet, and we have a good view of the twists of the brook through the landscape, because the trees have lost their foliage. We enjoy the delicious sound of the flowing brook.

It is thought-provoking that in such a situation I find that everyday content with work, housing, economy becomes like trivialities. Does my life be rather trivial?



Rold Skov, december 2016

The forest Rold Skov, December 2016



Rold Skov, december 2016

The forest Rold Skov, December 2016



Rold Skov, december 2016

The forest Rold Skov, December 2016



Rold Skov, december 2016

The forest Rold Skov, December 2016



Rold Skov, december 2016

The forest Rold Skov, December 2016

KOLOFON

*Ugens foto: Ingen hastværk!
Af Keld Jensen*

*PDF Version 1
Oprindeligt publiceret december 2018*

Alle billeder og tekst © 2018 Keld Jensen

COLOPHON

*Photo of the week: No rush!
By Keld Jensen*

*PDF Version 1
Originally Published December 2018*

All images and text © 2018 Keld Jensen